

Bevara Helsingborgs koloniområden.

Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg har som förslag till stadsplan 2017 att ta bort 13 av 16 koloniområden i staden för att i stället bygga på dessa och förtäta staden.



En **koloniträdgård** är ett stycke mark som delats in i mindre delar, **kolonilotter**, som hyrs ut till enskilda personer som odlar exempelvis grönsaker och andra växter där. Begreppet anknyter till ordet koloni.

Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet.

Sommarbyn Tornet är Helsingborgs äldsta koloniförening.

Föreningen bildades 1905 på Wilson Park och hette då Föreningen Helsingborgs Koloniträdgårdar. Till sitt nuvarande läge flyttade föreningen 1951. Föreningen bytte slutligen namn till Sommarbyn Tornet.

Området är vackert beläget öster om Fredriksdals friluftsmuseum och granne med Brytstugans koloniförening samt vattentornet i Helsingborg. Med ca 20 minuters gångavstånd från city är det ett mycket centralt läge i staden. Busslinje 3 och 7 stannar strax intill om man önskar använda kollektivtrafiken.

På området finns 155 kolonistugor vackert inbäddade i lummiga trädgårdar. En kolonist får på sin lott bygga en stuga på max 40 kvm, en redskapsbod på 5 kvm samt ett växthus på 8 kvm. På Sommarbyn Tornet finns en klubbstuga, dansbana, boulebana, lekyta, toaletter med dusch samt tvättmaskin.

Sydsvenskan: Livskvalitén jag får i kolonistugan går inte att ersätta med att odla i en låda

Kolonistugan är inte bara en stuga för oss kolonister. Koloniområden är en del av svenskt kulturarv. Många har som barn vuxit upp på koloniområden under somrarna och har fina minnen därifrån. Enligt Länsstyrelsen är kolonirörelsen idag en av Sveriges största folkrörelser. Sedan 1900-talets början har koloniområden haft en viktig social funktion.

I våra koloniområden bor det en blandning mellan pensionärer, par, ensamstående och barnfamiljer. Vi har även förmånen att ha kolonister med ursprung från andra länder. Detta gynnar social tillhörighet och bygger broar mellan generationer och kulturer. Det stärker värdefulla sociala band. Om koloniområdena försvinner, så försvinner även möjlighet till social samvaro för många. Politikerna föreslår odlingslotter och allmän odling i parker och bostadsområden istället för kolonistugeområden. Detta innebär ett stort bortfall av grönområden och stadens ekosystem. Det går inte att ersätta livskvalitén i en kolonistuga med att vistas i en allmän park eller odla i en låda i staden.

Koloniträdgårdsförbundet: Vi har alltså sedan länge kunskap om att vackra platser, som trädgårdar, spelar en stor roll för tillfrisknande, både fysiskt men kanske ännu mer psykiskt. Trädgårdsodlandet läker och stärker självkänslan.



Läkare Peter Währborg: Det är vetenskapligt bevisat att den gröna staden påverkar vår hälsa positivt. Vi vet att vår livsstil har stor betydelse för hur vi mår. Som att typ 2 diabetes ökar för att vi rör oss för lite och äter fel.

I Skåne finns en liknande studie där man under sju år följde människor och studerade hur närheten till naturen påverkade deras hälsa. Bland annat minskade antalet besök i primärvården.

Med tanke på hur hälsofrämjande det är att vistas i ett odlingsområde där man andas frisk luft och är aktiv med sin odlingslott samt att inte förringa möjligheten till förtäring av egenodlad frukt och grönsaker förstärker det med all säkerhet hälsotillståndet för dessa människor.

Snälla, ta inte bort våra kära kolonistugeområden. Se istället till att de bevaras och blir en integrerad del av stadsplaneringen. Nog måste det finnas möjlighet att bygga på annan mark än just där våra kolonistugeområden ligger?

Det är också viktigt att ta i beaktande att de människor som deltar i detta kulturarv inte genom politiska beslut skall fråntas möjligheten till rekreation och odlingsmöjligheter där frisk luft och uteliv är hälsofrämjande i allra högsta grad.

Det finns många byggbara tomter i Helsingborg som absolut går att bebygga utan att man genom dåliga politiska beslut tar från koloniodlarna möjligheten till denna hälsofrämjande och sociala gemenskap.

Exempel på byggbara tomter: mejeritomtens gamla byggnad står och förfaller. Här är en av många byggbara tomter som politikerna kunde lägga till i sin agenda och ta beslut om byggnation. Politikerna borde göra en inventering av befintliga byggbara tomter som inte inkräktar på koloniområdena.

Om/när ett beslut om evakuering av ett koloniområde kommer då måste det erbjudas ett annat område som är acceptabelt. Flyttning av stugan vem betalar det? Låt säga att stugan som finns på det område som skall evakueras inte klarar av att flyttas, den är i sådant skick att den absolut inte klarar av den påfrestning som görs när den lyfts och transporteras till det nya området. Vem tar ansvar för att den stuga som har stått på det gamla koloniområdet i många år nu måste ersättas med något nytt?

Dessutom om man skall driva upp nya växter, buskar och träd på den nya kolonin får man vänta i ett antal år innan man får skörda sina nyplanteringar.

Påverka politiken: I en demokrati utgår den offentliga makten från folket. Vi har alla ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i.

Kunde man inte i demokratisk ordning rösta om det här också. Politiker i all ära men den här frågan borde tas till omröstning hos medborgarna. Det finns lösningar om bara politikerna anstränger sig lite mer.

Slutsummeringen av det här är: ”Politiker, ompröva era beslut i den här frågan och låt den demokratiska processen ta del i det här. Det är också en hälsoaspekt att ta hänsyn till. Pensionärer och andra ensamma som kan komma till sina smultronställen och slipper sitta i sina lägenheter i sin ensamhet. Den sociala gemenskapen med sina kolonigrannar är en påverkan som stärker den mentala och fysiska hälsan för alla som deltar i den här viktiga gemenskapen.

Börje Wigström